



Thema: Magische momenten
19.12.2021

Martin van der Graaff

Hindoe geschrift

Toen de geboorte van het kind Krishna aanstaande was, kende de aarde slechts vreugde en was zelfs de gedachte aan smart op aarde vergeten. Onder de heerschappij van deze vreugde overdekten de bomen en planten zich met bloemen en vruchten en met ongekend weelderige bladertooi. Het water van de beken, rivieren en meren werd helder als kristal....

In een visioen verscheen het kind Krishna aan de moeder, die door koning Kansa in een gevangenis was gezet, als de Heer, de Vorst aller vorsten, en zei tot haar: " Zeg Vesudeva, uw echtgenoot, mij op te nemen en door de poorten te gaan. De boeien zullen afvallen, de wachters zullen slapen, de deuren van het paleis zullen openstaan, de wateren van de Jamuna zullen een pad openen: ga naar het paleis van koning Nanda, wiens vrouw een dochter ter wereld gebracht zal hebben en verruil mij met dat kind, dat ge hier zult brengen. Zo sprak de Heer, waarna hij als hulpeloos kind geboren werd.

Toen in het midden van de nacht Vesudeva het kind wegvoerde, liet Indra de regen met stromen uit de hemel vallen. In de duisternis brulden de leeuwen achter en voor hem uit: de Jamuna zwol tot buiten haar oevers, maar het goddelijk kind zat ongedeerd in een mand van korenaren op het hoofd van Vesudeva. De wateren van de Jamuna weken voor zijn voeten uit en ongehoord en ongezien kweet Vesudeva zich van zijn taak.

Boeddhistisch geschrift (*Evangelie van Boeddha*)

Koningin Maya-Devi was schoon als een waterlelie en rein van geest als een lotus. Als koningin van de hemel leefde zij op aarde, onbezoedeld door begeerten en vlekkeloos. De koning, haar echtgenoot, eerde haar in haar heiligheid en de geest der waarheid daalde op haar neer.

Toen zij wist dat het uur van moederschap nabij was, vroeg zij de koning haar echtgenoot, haar huiswaarts te zenden tot haar ouders.....

Terwijl zij door de tuin van Loembini heenging, kwam haar uur; haar rustbed werd gespreid onder een hoge satijnboom en het kind kwam uit haar schoot tevoorschijn als de opgaande zon, stralend en volkomen. Alle werelden werden overvloedig van licht. De blinden werden ziende door hun verlangen de komende heerlijkheid des Heren te aanschouwen, de doven en stommen spraken met elkaar over de goede voortekenen welke de geboorte van Boeddha aanduiden; de krommen werden recht, de lammen wandelden. Alle gevangenen werden van hun ketenen bevrijd. De troebele rivieren werden weer helder, terwijl hemelse muziek door de lucht klonk en engelen zich met blijdschap verheugden..... Want de schepping welke in de oceaan van smart was ondergedompeld zou nu verlossing bekomen.

Zoroastrisch geschrift

Toen Zarathoestra ter wereld kwam lachte hij; in plaats van te huilen zoals andere kinderen lachte hij, een lach die over de hele wereld klonk. Vanaf dat ogenblik verenigden de magiërs, de slechte, kwaad bedrijvende geesten, zich om het kind te verdelgen. Ze stalen het kind weg, legden het in de legerplaats van de wolven en doodden alle jonge wolfjes. Toen tegen de avond de wolven terugkwamen, vonden zij hun jongen gedood en temidden van dit bloedbad zittend het kind Zarathoestra. Doch in plaats van het te verscheuren, zoals de magiërs verwacht hadden, schaarden zij zich als beschermers rondom het kind. En van de bergen daalden twee moederschapen, die het kind met haar melk voedden.

O slechte, kwaad bedrijvende geesten, Zarathoestra is door uw boze voornemens niet te doden, want God beschermt hem en Gabriël, de engel van het licht, waakt over hem.

Joods geschrift (*Shemoth 2:1-10*)

Een man uit het gezin van Levi ging trouwen met een dochter van Levi. De vrouw werd zwanger en kreeg een zoon; ze merkte dat hij zoet was, daarom kon ze hem drie maanden verbergen. Maar toen kon ze hem niet langer verbergen en nam ze voor hem een mandje van biezengras, bestreek het met leem en pek, legde het kind er in en zette het in het riet aan de oever van de rivier. Zijn zuster stelde zich wat



Thema: Magische momenten
19.12.2021

Martin van der Graaff

verder op om te weten wat er met hem gebeuren zou. De dochter van de Farao kwam naar beneden naar de rivier om te baden terwijl de hofdames langs de oever van de rivier gingen; ze zag het mandje midden in het riet en stuurde haar slavin om het te halen. Ze opende het en zag het, het kind. Kijk, een huilend jongetje. Ze had meelij met hem en zei: "Dat is één van de Hebreeuwse kindertjes." Toen zei zijn zuster tegen de dochter van Farao: "Zal ik een zogende vrouw van de Hebreeuwse vrouwen voor u gaan zoeken om voor u het kind te zogen?" De dochter van Farao zei tegen haar: "Ga maar." Het meisje ging en riep de moeder van het kind.

De dochter van Farao zei tegen haar: "Neem dit kind mee en zoog het voor mij, dan zal ik u uw loon ervoor geven." De vrouw nam het kind mee en zoogde het. Toen het groot was geworden bracht zij het naar de dochter van Farao en hij werd een zoon voor haar. Ze noemde hem Moshé, want ze zei: "Ik heb hem immers uit het water gehaald – Meshitihoe –"

Christelijk geschrift (*Lucas 2: 6-15*)

Terwijl ze daar waren, brak de dag van haar bevalling aan, en ze bracht een zoon ter wereld, haar eerstgeborene. Ze wikkelde hem in een doek en legde hem in een voederbak, omdat er voor hen geen plaats was in het nachtverblijf van de stad.

Niet ver daarvandaan brachten herders de nacht door in het veld, ze hielden de wacht bij hun kudde. Opeens stond een engel van de Heer bij hen en werden ze omgeven door het stralende licht van de Heer, zodat ze hevig schrokken. De engel zei tegen hen: 'Wees niet bang, want ik kom jullie goed nieuws brengen, dat het hele volk met grote vreugde zal vervullen: vandaag is in de stad van David voor jullie een redder geboren. Hij is de Messias, de Heer. Dit zal voor jullie het teken zijn: jullie zullen een pasgeboren kind vinden dat in een doek gewikkeld in een voederbak ligt.' En plotseling voegde zich bij de engel een groot hemels leger dat God prees met de woorden: 'Eer aan God in de hoogste hemel en vrede op aarde voor alle mensen die hij liefheeft.'

Geschrift van de Islam

En het geviel ten tijde dat Mohammed geboren zou worden, dat het een zware zomer was en men niet ploegen of zaaien kon en dat het volk om de honger te stillen gras en wortelen van het veld moest eten. Toen het kind ter wereld kwam, werd het opgevangen door de handen van de engel Gabriël. Een geleerde sterrenwicheelaar zag uit de gestalten en constitutiën van de hemel dat dit kind geweldig zou worden.

Ook geschiedden er vele tekenen die de volkeren op aarde voorspelden dat de verlosser verschenen was. Kort na de geboorte stierf de vader en het kind werd vanwege de hongersnood aan een voedster uit het land in de bergen meegegeven. Overal was honger en droogte en ellende, maar waar het kind kwam, vonden de schapen weer voedsel, kregen de vrouwen en zelfs de kamelen weer melk om hun kinderen en jongen te voeden en nam de wanhoop van de bevolking een einde. Het kind bracht, waar het kwam, zegening en voorspoed.

Soefigeschrift (*Religieuze Gatheka's 2, Het geloof in God*)

Zij die vanwege hun materialistische levensvisie niet kunnen geloven in het Godsideaal raken veel kwijt in hun leven. En dat ideaal, dat het hoogste en mooiste is dat er bestaat, het enige ideaal dat het waard is om lief te hebben, om te vereren en om naar te verlangen, bij het licht van de dag en bij de duisternis van de nacht, dat ideaal is God zelf. Wie God in zijn leven toelaat, bezit alles wat hij nodig heeft. ... Hij zoekt naar de kennis van het goddelijke, en het realiseren van Godsbewustzijn is zijn grote doel.