



Thema: Reizen en het innerlijk pad
30.05.2021

Jamila Betten

Hindoe geschrift: Upanishads

Onbeweeglijk is het Ene, vlugger dan het denken. De zinnen raken Het niet. Het snelt hen vooruit. Stilstaande laat Het alle renners achter. De windgod grondde er de oerwateren in. Bewegende is het en onbeweeglijk. Ver is het en toch nabij. Het is binnen in alles en het is buiten dit alles. Maar wie alle wezens hier Ziet als in het Zelf. En het Zelf weer in alle wezens. Alles is hem eigen en vertrouwd.

Boeddhistisch geschrift: Het evangelie van Boeddha

Het paleis dat de koning aan prins Siddhartha gegeven had, was schitterend versierd met alle kostbaarheden van Indië, want de koning begeerde zeer zijn zoon gelukkig te zien. Alle droefheid, alle ellende en alle kennis van ellende werd van Siddhartha verre gehouden, en hij wist niet dat er kwaad in de wereld was. Maar gelijk de geketende olifant naar de wildernis verlangt, zo begeerde de prins de wereld te zien en hij vroeg zijn vader, de koning daartoe vergunning.

Zoroastrisch geschrift

Leer ons wandelen op het pad der waarheid, Heer, opdat wij het goede deel verkrijgen. Onderricht ons in alle zaken; die welke wezenlijk en onwezenlijk zijn. Bevrijd ons van al die zaken die onwezenlijk zijn. Opdat ik door niets geremd worde. Op een weg die leidt naar uw gerechtigheid. Die weg die voert door een ruimte overvloeiende van licht. Wijsheid en waarheid zijn het doel van die weg. Zuiver denken en Geest vormen de bloeiende landouwen, die de weg markeren.

Joods geschrift: Exodus 2:11-22

En Mozes was de herder over de kudde van Jethro, priester van Midian. Hij leidde de kudde achter in de woestijn. Mozes was een zachtmoedig mens. Hier in de woestijn is hij dat geworden. Van de hoge hemelkoepel heeft hij het geleerd, van de stilte en van de sterren en de rotsen. En thuis was steeds zijn Zippora daar, zijn vogeltje Gods. En niet te vergeten vader Jethro met zijn priesterlijke hart, iemand die de weg wist in de woestijn en die een zoekende ziel kon wijzen waar te gaan.

Christelijk geschrift: Marcus evangelie

In die dagen kwam Jezus uit Nazareth in Galilea en hij liet zich in de woestijn dopen door Johannes. Meteen toen hij uit het water kwam, zag hij de hemel openbreken en de geest als een duif op zich neerkomen. En er klonk een stem uit de hemel: "Jij bent mijn geliefde Zoon in wie Ik vreugde vind". De Geest dreef hem weg, recht de woestijn in. Hij bleef in de woestijn 40 dagen, op de proef gesteld door de satan. Hij was in gezelschap van de wilde dieren en de engelen stonden hem ten dienste. Maar nadat Johannes overgeleverd was, kwam Jezus in Galilea uit de woestijn terug om de boodschap van God te verkondigen.

Geschrift van de Islam: Hadith

Reizen word erg aangemoedigd in de Islam.

Wees een voorbijganger. Leef in deze wereld als een reiziger, een voorbijganger met je kleren en schoenen vol stof. Soms zit je in de schaduw van een boom, soms wandel je in de woestijn. Wees altijd een voorbijganger, want deze wereld is niet je ware thuis.



Thema: Reizen en het innerlijk pad
30.05.2021

Jamila Betten

Soefi geschrift: Gayan, Vadan en Nirtan

Er zijn de mensen die met open ogen reizen. Zij zijn het die de schoonheid van het reizen op de weg zien, die van het reizen genieten. Iedere stap voorwaarts betekent voor hen een nieuwe ervaring, een grotere vreugde, een bijzondere zegening.

Wie in zijn hart plaats maakt voor anderen vindt overal onderdak.

Wijde einder, jij maakt mijn hart even wijd als jij.

Als ik met open ogen de wereld inkijk, word ik groot.

Als met dichte ogen de blik naar binnen richt, nog groter. Nog groter .

Uit het leven van verandering komt een ander aspect van leven voort, nl het leven dat onveranderlijk is en eeuwig. Het is dat leven waarnaar alles weer terugkeert.