

## Aforismen, Hazrat Inayat Khan

Er zijn stralen en er is licht

Als de stralen de bron van de zielen van levende wezens zijn,  
dan is het licht van de goddelijke zon  
de geest van het gehele zijn.

\*

De natuur is het wezen van de mens,  
daarom voelt hij zich één met de natuur.

\*

Ik ben wat ik ben; als ik probeer iets te zijn,  
beperk ik dat zelf dat eigenlijk alles is.

\*

De roos heeft geur en kleur en is mooi van vorm.  
Zo vertoont de ziel die zich ontplooit:  
persoonlijkheid, sfeer en verfijndheid.

\*

De mens zoekt naar geluk,  
niet omdat het zijn voedsel, maar omdat het zijn zelf is;  
wie naar geluk zoekt, zoekt zichzelf.

\*

Het licht, dat van de ziel komt en dat door het hart opstijgt en zich uiterlijk  
in de glimlach van de mens openbaart,  
is voorzeker het licht van de hemel.  
In dat licht groeien vele bloemen en rijpen vele vruchten.

\*

Wanneer de zon omwolkt is, bereikt het licht de aarde niet;  
evenzo is het met de ziel, die goddelijk is en vervuld van licht.  
Wanneer ze in dichte wolken gehuld is,  
ontvangt de mens het licht niet,  
dat in de ziel zelf is.