



Thema: Jij, stilte, bent mijn kern  
29.11.2020

Shakti van der Vliet - Hollmannová

**Hindoe geschrift:** de Oepanishad's

Het onveranderlijke is zonder vorm,  
zonder geboorte, zonder adem, zonder gedachte.  
Het is boven alles, buiten alles, binnen in alles.  
Uit Hem wordt leven, gedachten, zinnen, lucht, vuur,  
water en aarde geboren, die alles staande houden...  
Wat is de Atman?  
De geest hier te midden van de levenskrachten, die bestaat uit kennis,  
die het licht is binnen in het hart.  
Die schrijdt, gelijk blijvende langs beide werelden.

**Boeddhistisch geschrift:** Dhammapada XV & Evangelie van Boeddha

Kijk naar binnen. Wees stil.  
Wees vrij van angst en gehechtheid,  
ervaar de intense vreugde van de weg.  
  
Betreed met een stille geest dat lege huis, uw hart  
en voel de vreugde van de weg, die voorbij deze wereld voert.  
Kijk naar binnen, alles komt en gaat.  
Wat een geluk! Wat is het heerlijk vrij te zijn.  
Breng uw geest tot rust.  
U verlangt niets... U zegt niets... U bent stil...

**Zoroastrisch geschrift:** Yasna's

Want Heer,  
Gij zijt ook de kern van wat wij in onszelf als het beste aanvoelen.  
Ja, Gij zijt de bron van het leven zelf.  
Geen woorden vermogen die Godservaring te beschrijven.  
Er zij slechts ruimte voor heilige stilte,  
Waarin alleen het ruisen van Uw waarheid hoorbaar zij...

**Joods geschrift:** het Oude Testament:

Psalm 131  
Here, niet trots is mijn hart, niet hoogmoedig mijn blik...  
Ik zoek niet wat te groot is, voor mij en te hoog gegrepen.  
Nee, ik ben stil geworden, ik heb mijn ziel tot rust gebracht,  
Als een kind op de arm van zijn moeder,  
Als een kind is mijn ziel in mij...

Psalm 46:11.

Wees stil en weet dat Ik God ben...



Thema: Jij, stilte, bent mijn kern  
29.11.2020

Shakti van der Vliet - Hollmannová

**Christelijk geschrift:** Evangelie van Johannes

In het begin was het Woord,  
het Woord was bij God en het Woord was God.  
Het was in het begin bij God.  
Door het Woord is alles ontstaan  
en zonder het Woord is er niets ontstaan.  
In het Woord was leven en dat leven was het licht voor de mensen.  
Het licht schijnt in de duisternis  
en de duisternis heeft het niet kunnen doven.

**Geschrift van de Islam:**

Koran

En gedenkt uw Heer in uw innerlijk, in ootmoed en met vrees,  
in de morgen en de avond, zonder luide woorden.  
Dus - hoewel u met luide stem spreekt,  
Kent God waarlijk het heimelijke en wat het diepst verborgen is.  
Bij het klare morgenlicht, en de nacht wanneer het stil is,  
uw Heer heeft u niet verlaten en veracht u niet.

Tekst van Jelal-Ud-din Rumi

Buiten, voorbij alle voorstellingen van goed en kwaad is een open veld.  
Daar wil ik met je samenkomen.  
Als de ziel zich ontspant in deze weide,  
is de wereld te vol om woorden voor te vinden.  
Ideeën, taal, zelfs de uitdrukking 'elkaar' hebben geen betekenis meer.

**Soefi geschrift:** Gayan, Vadan en aforismen

Gezegend hij, die rust in het tehuis van zijn ziel.  
Gezegend hij, die de roep hoort van de minaret van zijn hart.  
Geestelijke bereiking is het zich afstemmen op een hogere toon.

Zwijgende stem, ik hoor Uw fluisteren in de stilte van de nacht.

Spreken is het teken van leven, maar de stilte is het leven zelf.  
Als men de lippen sluit, begint God te spreken.

Je praat, als je elkaars taal verstaat;  
je zwijgt, als je je hart laat spreken.  
Stilte is veelzeggender dan woorden.

Wanneer zielen elkaar ontmoeten,  
wat voor waarheid kunnen zij uitwisselen?  
In stilte geuit bereikt zij zeker haar doel.

Het bewegelijke leven mag mijn aard zijn, jij, stilte, bent mijn kern.