



Thema: Uitdaging en motivatie
25.10.2020

Sikander van der Vliet

Hindoe geschrift

Wie steeds in eigen werk opgaat, bereikt zo de volmaakte staat.
Hoor hoe men zo bezig zijnde, die staat van volmaaktheid vindt:
Door aanbidding van Hem, de oorsprong van alle wezens, die alomtegenwoordig is,
kan de mens bij het vervullen van zijn plicht tot volmaaktheid komen.

Boeddhistisch geschrift

Ruimer dan heerschappij over de aarde, ruimer dan hemels geluk,
Ruimer dan meesterschap over alle werelden is de beloning van hem
Die de stroom is in getreden.
Wie de zoetheid geproefd heeft van afzondering en rust is vrij van leed en vrij van zonde,
Daar hij de zoete drank indrinkt der waarheid.
Hij is ontstegen aan tijd, aan verlangens en twijfel, oordelen en smart,
aan de verleiding van zinnelijk genot.
Hij is zuiver en vrij.

Zoroastrisch geschrift

Leen uw oor aan de inspiraties van de Heilige Geest;
Spreek de woorden, die Hij u gebiedt te zeggen,
volbreng de daden, waartoe Hij u aanzet.
Dan zal uw denken in volkomen harmonie zijn
met de kosmische orde,
en zult ge ontdekken,
dat de Heer de enige drager van deze orde is

Joods geschrift

De wijsheid roept luidkeels, buiten op straat,
en zij verheft haar stem op de pleinen.
Op de hoeken van de straten staat zij te roepen;
bij de ingangen van de poorten;
in de stad verkondigt zij haar boodschap.

Gelukkig is een mens die wijsheid heeft gevonden,
Een mens die inzicht wint.
Wijsheid levert meer op dan zilver,
Geeft meer profijt dan goud,
Is kostbaarder dan edelstenen.
Alles wat je ooit zou kunnen wensen
Valt bij wijsheid in het niet.

Christelijk geschrift

Bedrieg elkaar niet, nu u de oude mens en zijn leefwijze afgelegd hebt en de nieuwe mens hebt
aangetrokken, die steeds vernieuwd wordt naar het beeld van zijn schepper en zo tot inzicht komt.
Dan is er geen sprake meer van Grieken of Joden, besnedenen of onbesnedenen, barbaren, Skythen,
slaven of vrijen, maar dan is Christus alles in allen.



Thema: Uitdaging en motivatie
25.10.2020

Sikander van der Vliet

Geschrift van de Islam

Hij schenkt wijsheid aan wie Hij wil en wie wijsheid is geschonken is inderdaad overvloedig begiftigd en niemand trekt er lering uit, behalve zij, die begrip hebben. En alles wat gij geeft en elke gelofte, die gij aflegt, voorzeker Allah weet het; er is geen hulp voor de onrechtvaardigen.

Gayan en aforismen

Wanneer de mens zwijgt, begint God te spreken.

De Schepper is verborgen in zijn eigen schepping.

Het water dat het hart rein maakt is de voortdurend wellende stroom van liefde.

Niets ter wereld is kostbaarder dan ieder ogenblik van Uw leven.

*Bedenk als eerste levens beginsel
dat de manifestatie bestemd is voor intenser waarneming van
het leven in ons en buiten ons.*